

הקוסם

סצנה 1:

(דורותי משחקת עם טוטו. דודה אם תולה בגדים על החבל).

דורותי: טוטו! בוא, בוא לכאן!
(טוטו רץ אליה...)
יופי... קלב טוב....

דודה אם: דורותי, את יכולה לבוא לעזור לי?

דורותי: עוד רגע, דודה אם. (ממשיכה לשחק עם טוטו. דורותי זרקת לו כדור/ עץ
והוא רץ לתפוס...)
כל הכבוד טוטו! (אחרי שטוטו תופס)
איזה קלב טוב...

דוד הנרי: דודה אם, דורותי, תיפנסו הביתה. מתחיל להחשיך
והולכת להיות סערה חזקה בחוץ...

דודה אם מסיימת לקפל את הכביסה ומתחילה ללכת לכיוון הבית).

דורותי: (רצה בעקבותיה) דודה אם, רצית שאעזור לך במשהו?

דודה אם: מה שהייתי צריכה כבר עשיתי בעצמי... כל היום את עם הקלב שלך
ולא עוזרת לנו בשום דבר... תאמיני לי, יהיה טוב עם רוח סערה
תעיף אותך מכאן...

דורותי: אבל... אבל דודה אם... (בייגתיים דודה אם נכנסת הביתה בטריקת דלת)

דורותי: (צועקת לטוטו) בוא טוטו, כדאי שניפנס... מתחיל להיות קר....

-ריקוד: רוח סערה-

סצנה 2:

(דורותי נוחתת בעוז.)

דורותי: טוטו! טוטו! (טוטו נובח ורץ מסביב)
או, טוטו!

מונצ'קין א': טוטו?

מונצ'קין ב': טוטו?

מונצ'קין ג': טוטו?

דורותי: דודה אם? זו את?

מונצ'קין ד': דודה אם?

מונצ'קין ה': דודה אם?

דורותי: מי זה? זה לא את דודה אם... איפה אני?

כל המונצ'קנים: טו-טו! טו-טו! טו-טו! טו-טו!
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ילדה קטנה שיחקת אותה!

דורותי: (צורחת!) אההההה!!!

מונצ'קין א': את לא צריכה להיבהל חמודה, אנחנו רק נסים להודות לך.

דורותי: להודות לי? על מה? מה עשיתי? מי אתם? איפה אני?

מונצ'קין ב': את בעיר המונצ'קנים בארץ עוז.

מונצ'קין ג': את הרגת את אוורמין! המכשפה הרעה מהערב!!! הצלת את כולנו!!!

ושוב כולם: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ילדה קטנה שיחקת אותה!

מונצ'קין ד': רגע ילדה, איך קוראים לך בכלל?

דורותי: (מחייכת קצת) אני... אני דורתי... אבל אני חושבת שיש לכם טעות...
אני ילדה כל כך קטנה... לא הרגתי אף אחד...

מונצ'קין ה': תראי! תסתכלי לשם! את עשית את זה!

דורותי: (בפחד) מה? אני? מי... מי זאת?

מונצ'קין א': זו המכשפה הרעה מהמערב... הודות לך אנחנו חופשיים עכשיו!

מונצ'קין ב': תראו, גלינדה מגיעה...

דורותי: גלינדה?

מונצ'קין ג': היא המכשפה הטובה, האחות של אוורמין.

גלינדה: שלום יקירי, שמעתי שהרגתם את אחותי...

דורותי: אני ממש ממש מצטערת... באמת שלא התכוונתי...

גלינדה: אהה, אין לך מה לדאוג....

אל אחות כזאת באמת אפשר לומר: "פחות אחד יותר נחמד"...
לפחות משהו אחד טוב היה לה... הנעליים שלה!

(גלינדה הולכת עם חיוך זדוני, מורידה את הנעליים של אחות ומביאה אותן לדורותי...)

דורותי: אני לא רוצה את הנעליים האלה!!! אני רק רוצה לחזור הביתה...

גלינדה: אם את רוצה להגיע הביתה עליך לפגש את הקוסם הגדול!
הוא נמצא בעיר הברקת.

דורותי: הקוסם? איזה קוסם?

שיר: הוא הקוסם!

ילדתי , תני לי לספר
doodoolee doo doo doo איך דברים הולכים בעולם
באת ממקום רחוק
doodoolee doo doo doo ואת לא מכירה את כולם
ya da da da daaa daa סוף סוף הבנתי ת'מצב
עכשיו אקח אותך אליו.

הוא קוסם
הוא האיש
הוא הכל יכול
הוא יגשים את משאלתך
הוא קוסם
הוא יקח אותך בזמן
ותגיעי אל ביתך
יש לו הרבה כוחות, ילדה Ya da da da daaa daa
הקשיבי ואומר לך כך...

הוא קוסם והוא גר בעוז

הוא קוסם
זו הדרך לעיר הברקת
לא רחוק מידי
רק קחי את השאלות
תשאלי אותו ודי
הוא יכין משקה לך שיתסוסססססס...
וכך פתאום תעזבי את עוז..

הוא קוסם
הוא קוסם, הקוסם של עוז
יש לו קסם בין בגדיו
הוא קוסם
ותדעי שבלי עזרתו
לא תוכלי לעזוב לעד
ya da da da daaa daa כוחות רבים לו והמון

אך את תדעי שזה נכון.

הוא קוסם והוא גר בעוז

ילדתי , תני לי לספר
איך דברים הולכים בעולם
באת ממקום רחוק
ואת לא מכירה את כולם
סוף סוף הבנתי ת'מצב
עכשיו אקח אותך אליו.

Da da da da, Da da da da

הוא קוסם!!!

דורותי: עיר הברקת... איך אגיע לשם?

גלינדה: יש שני דברים שעליך לזכור:
ללכת אך ורק בדרך האבנים הצהובות ולעולם, את שומעת אותי?
ולעולם אל תורידי את הנעליים!

שיר: כשאשוב הביתה

יש בי רגשות
שלא אוכל להסתיר
אפילו אם ארצה
אבל זה משנה אותי

אני לא בטוחה שיש מצב
אני מעל או מטה
או פה או שם
צריכה רגליים על אדמה

אולי אני משתגעת
גורמת לי להילחץ
אני ממש כמו תינוקת

אבל אני אהיה בסדר.....

כשאשוב הבייתה 3X

במקום אחר ובזמן אחר-
אנשים שונים מסביבי
אני רוצה לדעת, בעולם שונה –
איך הם רואים אותי.
מהו הקוסם? הוא גדול? מפחיד?
ואם יגיד לכי!! הוא ישמע לי?
איך אני אדע, מתי אגיע הבייתה?

הנה פה לבד, מרגישה דומה
לא אדע לאן ללכת
אני פה לבדי וזה לא משחק
רוח מוזרה נושבת

אני רואה דברים מופלאים
לא רוצה לפחוד
רק לא להיות פה
בתוכי זה ברור
מה אני עושה פה?

רוצה להיות בבית

סצנה 3:

עורב 1: וואוו! מימי לא אכלתי תירס טעים שכזה!

עורב 2: גם טעם וגם בריא!

עורב 3: אחים שלי, אתם חייבים לטעום, יש כאן משהו
מה שנקרא, משהו לפנים!

דחליל: אני שמח שאתם נהנים מארוחת הבוקר שלכם.
האם היום זה היום בו אני יהיה חופשי?

כל העורבים: חופשי?!

עורב 4: אתה טיפש?

עורב 5: תגיד, לא אמרנו לך כבר אתמול, וביום שלפניו וביום שלפניו ש...

עורב 6: ש.. שאתה לא יכול להיות חופשי?

דחליל: אבל אני רק חשבתי...

כל העורבים: חשבתי?! (וצוחקים צחוק מרושע...)

עורב 1: שמעתם אותו? חשבתי...

עורב 2: אתה לא חושב! במקום מוח יש לך קש בראש!

עורב 3: אני חושב שכדאי שתזכור מי אתה.

עורב 4: כן, שיר לנו את השיר...

דחליל: לא... רק לא את זה...

הרירב ויא

אין ברירה,
אתה נשאר כאן,
אף אחד לא יציל אותך
אנשים אומרים,
הכל עוד ישתנה
אבל הכל נשאר אותו דבר.

אין מוצא,
זה גדול ממך,
ותאשים את עצמך בלבד.
אין ברירה, ילד (לא, אין ברירה)

אתה נשאר כאן, אף אחד לא יציל אותך.

אין ברירה,
העולם סובב פה,
ואתה נשאר בפינה
אנשים אומרים,
הכל יהיה טוב
(להרגיע אותך מיד)
אז אתה נרגע מעשן סיגריה
ושותה כוס יין לבן)

אין ברירה, ילד
אתה נשאר כאן
(אף אחד לא יציל אותך)

אין ברירה,
אין בררה בכלל
אם הסיפור נשאר דומה
(אין ברירה) לא לא
(נחמד לראות אותך
טוב שבאת היום)

(עדיף שתפסיק
כי זה לא רק להפסיד)
והעולם בלי בושה.
אין ברירה, ילד
אתה נשאר כאן, אף אחד לא יציל אותך.

אין ברירה,
אתה נשאר כאן,
זו לא הדרך שצריכה להיות.
אתה תפסיד, לא לא
את הקצת שרק נשאר פה
כשכל השאר לוקחים בחינם.

תלמד ת'לקח
תכניס לך לראש
שלא יעוף לך הקש מהראש

אין ברירה, ילד,
לא! אין ברירה
אין ברירה, ילד,
לא! אין ברירה
אין ברירה, ילד,
לא! אין ברירה
אין ברירה, ילד,
לא! אין ברירה

אין ברירה,
אתה נשאר כאן,
אף אחד לא יציל אותך
אף אחד לא יציל אותך
אף אחד לא יציל אותך
לא, לא

דורותי: אני אעזור לך להשתחרר

דורותי לעורבים: שוון!!! שוון!!! לכו מפה!

(טוטו נובח והעורבים בורחים. דורותי עוזרת לדחליל לרדת מהמוט)

הדחליל : אני לא יכול ללכת.

דורותי: כן, אתה יכול.

(הדחליל ודורותי הולכים ביחד)

הדחליל: את מתכוונת שכל הזמן הזה יכולתי ללכת, אבל במקום זה האמנתי
לעורבים. אהה... הלואי שהיה לי מוח.

דורותי: לכל אחד יש מוח.

הדחליל: לא, תראי. יש לי רק קש.

דורותי: אני הולכת לעיר הברקת, לבקש מהקוסם שיחזיר אותי הבייתה.
אולי אתה יכול לבקש ממנו מוח.
יש רק בעייה אחת. אני לא מוצאת את דרך האבנים הצהובות.

הדחליל: אני יודע איפה זה. בואי!!

שיר: בוא ולך ברחוב

בוא ולך ב , לך ברחוב
בוא ולך ב , לך ברחוב
אל תרים שוב דבר
שאולי הוא כבד
בוא ולך ב , לך ברחוב

תרים רגל שמאל וימין תשאיר
רגליים תרקדו ותקרעו את העיר.
רק תמשיכו ללכת בדרך הזאת
אל תפסיקו לרגע יש עוד מה לראות.

בוא ולך ב , לך ברחוב
בוא ולך ב , לך ברחוב
אל תרים שוב דבר
שאולי הוא כבד
בוא ולך ב , לך ברחוב

יהיו זמנים שאתה תתיאש
מתעורר יום אחד והאומץ נוטש.
אך תדע בליבך שנשאר רק מעט
רק תהיה איתנו ותצחק לאט לאט.

בוא ולך ב , לך ברחוב

בוא ולך ב , לך ברחוב
אל תרים שוב דבר
שאולי הוא כבד
בוא ולך ב , לך ברחוב

סצנה 4:

איש הפח: מהרו! מהרו! בואו הנה ותצילו חיים!

דורותי: שמעת את זה?
שלום.

איש הפח: אני פה!

הדחליל: הנה איש הפח!

דורותי: הוא נראה חלוד!

איש הפח: באמת?! אני צריך שמן.

הדחליל: הנה זה!!
דורותי: מה עכשיו?

איש הפח: בפה שלי!!

(דורותי והדחליל שמים שמן בפיו של איש הפח)

איש הפח: תודה רבה! אני נמצא כך כבר הרבה זמן!
דורותי: ומה עכשיו?

שיר: שמני אותי בשמן

שמני אותי בשמן תני לו לטפטף עלי
אם אין לך שמן S.T.P.
גם קריסקו יהיה נחמד.

שמני את מרפקי
ואת האצבעות גם כן.

שמני אותי בשמן, כן
אוווו, זה מרגיש טוב.

שמני גם את רגלי, תראי
יש לי בהונות גם כן.
קדימה ושמני גם את ברכי
ונראה איך אתכופף.

שמני אותי בשמן,
אני מתחיל להרגיש נפלא
שימי שמן בגרוני
ותני לי לשמן את מוחי.

שמני אותי בשמן
קדימה, שימי על כתפי.
אלה שלא צריכים לשמן
אלו החיים.

שמני אותי בשמן
תני לו להחליק בצד
להישאר בתנוחה אחת
גורם לי להרדם.

עכשיו תראי אותי רוקד...

ותני לי לשמן את מוחי....

איש הפח: מה אתם עושים פה?

**דורותי: אנחנו בדרך לראות את הקוסם.
אני מנסה לחזור הבייתה.**

הדחליל: הוא יביא לי מוח.

איש הפח: מוח?! הוא יכול להביא לי לב? אין לי לב!

דורותי: אין לך לב?

איש הפח: אין לי רגשות.

הדחליל: אז בוא איתנו.

שיר: בוא ולך ברחוב 2

בוא ולך ב , לך ברחוב
בוא ולך ב , לך ברחוב
אל תרים שוב דבר
שאולי הוא כבד
בוא ולך ב , לך ברחוב

תרים רגל שמאל וימין תשאיר
רגליים תרקדו ותקרעו את העיר.
רק תמשיכו ללכת בדרך הזאת
אל תפסיקו לרגע יש עוד מה לראות.

בוא ולך ב , לך ברחוב
בוא ולך ב , לך ברחוב
אל תרים שוב דבר
שאולי הוא כבד
בוא ולך ב , לך ברחוב

סצנה 5:

(האריה קופץ ומפחיד את כולם בשאגה)

שיר: אריה נורא

תגידו מה שתרצו- אני פה אשאר.
אני אריה נורא.
תלכו לאן שתרצו אך לא בדרכי.
אני אריה נורא.

אתם תהיו בצרה,
אם צחוקי לא ישמעו-
ואם תתקלו בי
אז אל תפריעו לי
כי אבעט בכם מיד,
אני אריה נורא.

אני מוכן להילחם,
ולשנות את האור,
אני אריה נורא.
אם אתה לא טיפש, ת'מסלול תחדש
מהאריה הנורא.

ולכל השאר- הזהרו
המלך של היער- הוא,
ואם נתתי לכם אישור,
עדיף לרוץ בלי דיבור
תפסתם את צידי הטוב.

אני אריה נורא.

אריה נורא.

.....
(טוטו נובח ונושך את כף הרגל של האריה והאריה בוכה)

האריה: (בוכה) הוא נשך אותי!

הדחליל: מלך הג'ונגל?
איש הפח: מלך הפחדנים!

האריה: אני באמת פחדן, אין לי אומץ!
הם זרקו אותי מהג'ונגל!
אני חתול פחדן!

דורותי: אנחנו נעזור לך!

הדחליל: הוא צריך לבוא איתנו לראות את הקוסם!
האריה: הקוסם? אני לא יכול, אני פוחד מידי!

שיר: בוא ולך ברחוב

בוא ולך ב , לך ברחוב
בוא ולך ב , לך ברחוב
אל תרים שוב דבר
שאולי הוא כבד
בוא ולך ב , לך ברחוב

תרים רגל שמאל וימין תשאיר
רגליים תרקדו ותקרעו את העיר.
רק תמשיכו ללכת בדרך הזאת
אל תפסיקו לרגע יש עוד מה לראות.

בוא ולך ב , לך ברחוב
בוא ולך ב , לך ברחוב
אל תרים שוב דבר
שאולי הוא כבד
בוא ולך ב , לך ברחוב

סצנה 6:

איש הפח: היי, תראו מקדימה! השער לעיר הברקת!

הדחליל: הגענו!

דורותי: הצלחנו!

האריה : או, לא! עכשיו אני צריך לראות את הקוסם!

דורותי: אין סיבה לפחד, אריה. בוא!!

(הם מגיעים לשער של עיר הברקת והשומרים עוצרים אותם)

השומר: אף אחד לא עובר! אין לכם רשות להיכנס לעיר הברקת!

דורותי: אבל...

הדחליל: אנחנו באנו לראות את הקוסם.

דורותי: המכשפה הטובה אמרה לנו לבוא הנה.

השומר: גלינדה, המכשפה הטובה?, או!!

(השומר רואה את הנעלים של דורותי ואומר)

אווו, אלו הנעליים הקסומות- זה כבר סיפור אחר!

ברוכים הבאים לעיר הברקת!

(השער לעיר הברקת נפתח והחבורה נכנסת לעיר מלאת חיים)

דורותי: (פונה לאזרח אחד) איך מגיעים אל הקוסם?

אני צריכה לדבר איתו.

(כל האנשים ברחוב צוחקים כששמעו את השאלה)

אזרח 1: הא!, לדבר עם הקוסם? אף אחד לא מדבר עם הקוסם.

אף אחד לא ראה אותו!

אזרח 2: תראו!! אלו הנעליים של המכשפה הרעה מהמערב.

את בטח מישהי חשובה מאוד.

אני חושב שזו הדרך לקוסם.

בהצלחה!

סצנה 7:

(דורותי והחבורה מגיעים אל הקוסם)

שיר: אז אתה רוצה לפגוש את הקוסם?

את רוצה לפגוש את הקוסם?

אז באת למקום הנכון עכשיו

להפוך אותך אולי לאופוסם

ותראי לא תזהי את המצב

אם אני נראה מפחיד
זו הדרך שאני בה היום
האם ברק נישק את שפתייך
והאם כך תלכי לך לדרכך

אני עף
והקסם בתוכי מעלה אותי מעלה
למקום שהעננים הופכים לאש
בחמימות האש אני מרגיש נפלא
רק תפקחי את העיניים ותראי את הקסם
זה ישרוק ברוח כשיצא מתוכי
זה תחושות מאוד חזקות
אפשר לחוש בה על עורך
אז קחי נא את ידי ונרקוד
כך לתוך הרוח
אהההההה.....

אז את רוצה לפגוש את הקוסם

הקוסם: מי אתם?

דורותי: קוראים לי דורותי, זה הדחליל, זה איש הפח וזה האריה.

הקוסם: ומה אתם רוצים?

דורותי: אני רוצה לחזור הבייתה. לקנזס.

איש הפח: אני רק רוצה לב.

הדחליל: אם יש לך מוח להביא לי, אני אשמח לקבל.

האריה: (רועד מפחד) אומץ?! קצת אומץ בבקשה?

הקוסם: אוקי, שקט כולם!

דורותי: בבקשה קוסם, אתה צריך לעזור לי לחזור הבייתה!

הקוסם: ומה אתה רוצה, אריה?

האריה: (רץ לדלת) ללכת מפה! הצילו!

הקוסם: (צוחק) זה מה שאתה רוצה באמת?

האריה: (מתקרב לאט לקוסם) אפשר בבקשה קצת אומץ?!

הקוסם: ואתה דחליל? מה אתה רוצה?

הדחליל: אני רק רוצה מוח כדי שאוכל לחשוב.

הקוסם: ואיש הפח?

איש הפח: אני צריך לב, אפשר לעזור לנו?

הקוסם: אני לא צריך לעשות שום דבר. אני יכול לתת לכם את כל הדברים האלה אם...

דורותי: אם...מה?

הקוסם: אם תהרגו את המכשפה הרעה ביותר מהמזרח.

סצנה 8:

שיר: חדשות רעות.

כשאקום בצהרים כמו שכיף לי לעשות

אז אל תביא לי חדשות רעות.

אני מתעוררת בצער, ומתכוננת לרעות,

אז אל תביא לי חדשות, חדשות רעות.

אם אתה רוצה חבר תלמד את הבאות,

אז אל תביא לי חדשות רעות. חדשות רעות
Doo-hoo loo-hoo a-doo-hoo loo-hoo
אתה יכול להיות חבר טוב, בניגוד לחשבונות,
אז אל תביא לי חדשות, חדשות רעות.

חדשות רעות, (חדשות רעות)
חדשות רעות, (חדשות רעות)
אל תביא לי חדשות רעות. חדשות רעות
Doo-hoo loo-hoo a-doo-hoo loo-hoo
אני אציע הצעה שלא תוכל לדחות,
אז אל תביא לי חדשות, חדשות רעות.

כשמדברים עם מכשפה, אל תספר לה על צרות
ואל תביא לה חדשות רעות. חדשות רעות
Doo-hoo loo-hoo a-doo-hoo loo-hoo
אפשר לומר ולספר על כל הרמיזות,
רק אל תביא לי חדשות, חדשות רעות.

.....

המכשפה: קופים מעופפים!! ספרו לי מה קורה בארץ עוז?
אני רוצה לשמוע את החדשות.

קוף מעופף 1: טוב... אהה ..
את זוכרת את הילדה הקטנה הלא כל-כך חשובה
ש..... הרגה את אחותך?

המכשפה: כן, אני שונאת את דורותי!! איך העזת להזכיר אותה!!

הקוף המעופף: אני מצטער, אבל יש לי חדשות עליה.
היא וחבריה באים הנה כדי להרוג אותך.
המכשפה: (צוחקת) להרוג אותי?! אתה חושב שאלו חדשות רעות?
שתנסה!!!

קופים !! - לכו והביאו אותה אלי יחד עם חבריה והכלב שלה.
אני אראה לה כמה מרושעת המכשפה מהמזרח יכולה להיות.

(הקופים המעופפים עוזבים)

סצנה 9:

דורותי: איך אני יכולה להרוג את המכשפה מהמזרח?
זה בלתי אפשרי!! אני לעולם לא אחזור הבייתה.

הדחליל: אל תדאגי יהיה בסדר. אנחנו נחשוב על משהו.

האריה: אל תהיי עצובה, דורותי.

איש הפח: אולי, נשפוך עליה מים והיא תחליד כמוני.

הדחליל: רעיון טוב, אולי עם המים היא תהרס.

דורותי: טוב, לפחות עכשיו יש לנו תוכנית.

(הקופים המעופפים מגיעים ותוקפים את דורותי וכל החבורה ולוקחים אותם אל המכשפה שבטירה)

סצנה 10:

(דורותי והחבורה כלואים ועובדים בשביל המכשפה)

האריה: דורותי, את בסדר?

דורותי: כן, אבל אני צמאה מאוד.

האריה: (לשומר) אפשר בבקשה לקבל קצת מים?

השומר: לא!! אין לנו מים, תחזרו לעבוד!

האריה: זה לא בשבילי. זה בשביל דורותי.
בבקשה, היא רק ילדה קטנה.

השומר: בסדר, אבל רק קצת מים.

(השומר הולך ומביא כוס מים לדורותי)

המכשפה : (מגיעה לכלא) למה אתם מדברים? אתם צריכים לעבוד!!

**(האריה קופץ ומפיל את המכשפה ודורותי שופכת את המים עליה
והמכשפה נמסה – הופכת לשלולית- מתה)**

כל האנשים: תודה, תודה!! הרגתם את המכשפה!! – המכשפה הרעה מתה!!

שיר: יום חדש

סצנה 11:

(דורותי והחבורה חוזרים לעיר הברקת אל הקוסם.
הם מגיעים לביתו אבל לא מוצאים אותו)

דורותי: קוסם, קוסם. חזרנו!!

איש הפח: עשינו מה שביקשת.

האריה: קוסם, איפה אתה? (האריה מחפש את הקוסם בכל מקום)

הקוסם: אני בכל מקום. אני עסוק!!

דורותי: אבל עשינו מה שביקשת שנעשה!

הקוסם: לכו מפה!!

(טוטו מוצא חלק של בגד ומתחיל למשוך אותו)

דורותי: טוטו תפסיק בבקשה.... (טוטו ממשיך)
רגע... זה אתה – הקוסם!!

הקוסם: כן, זה אני אבל אני מצטער, אין לי קסמים.

דורותי: אתה רק איש רגיל?! (באכזבה)
אז למה ביקשת שנהרוג את המכשפה אם לא יכולת לעזור לנו?

הקוסם: אני מצטער, לא יכולתי להרוג את המכשפה לבד.
אבל בכל מקרה היו לכם את כל הדברים שרציתם מההתחלה.

דחליל: מה!?

הקוסם: תאמינו בעצמכם, ולכל אחד ואחד מיכם יהיה כל מה שתמצאו.

הקוסם: דחליל, אתה צריך הוכחה? - זאת התעודה שיש לך מוח.
איש הפח, אתה רוצה לב? – הנה שעון לב.
אריה, אתה רוצה אומץ? – הנה מדלית האומץ שתזכיר לך
מה עשית למכשפה!

דורותי: ואני?, איך תחזיר אותי לקנזוס?

הקוסם: דורותי, אני מצטער אך אני לא יכול לעשות את זה.

דורותי: (בוכה) לעולם לא אחזור הבייתה.

הקוסם: אני מכיר מישהי שאולי יכולה לעזור לך והיא נמצאת פה.

(גלינדה נכנסת)

גלינדה: דורותי, למה את כל-כך עצובה? יש לך את נעלי הקסם של המכשפה הרעה מהמערב. יש לך את הכוח לחזור בעצמך הבייתה. כל מה שאת צריכה זה- להאמין בעצמך וקצת עזרה של קסם מהנעלים.

שיר: תאמיני בעצמך

אם תאמיני בעצמך תדעי,
שאף אחד לא יעמוד בדרכך.
תאמיני ברגשות ותדעי שזה נכון,
כי כשיבוא הזמן וזה יהיה רק טוב.

תאמיני שאפשר לחזור,
תאמיני שאפשר לעוף,
רק תקישי שלוש פעמים
אם תאמיני- תהיי שם.

תאמיני בעצמך- מההתחלה
תאמיני בקסם- שבליבך
תאמיני בדברים ורק בשבילך.
תאמיני בעצמך, אם רק תאמיני בעצמך
תאמיני בעצמך כי אני מאמינה בך.

.....

דורותי: אז כל מה שאני צריכה לעשות זה להקיש בנעליים שלוש פעמים?

גלינדה: כן, רק זה ולהאמין בעצמך שאת יכולה.

דורותי: (לכולם) תודה רבה רבה על הכל. אני לא אשכח אתכם.
אני אתגעגע לכולם

בוא טוטו, הולכים הבייתה!

(כולם נפרדים מדורותי: להתראות דורותי)

שיר: ביתי

כשאני חושבת על ביתי
אני חושבת הרבה אהבה.
רוצה להיות בבית,
רוצה להיות שם עם הדברים שיש לי.
רוח שגורמת לעצים לנוע,
שלג שנופל יש לו סיבה לנוח
מתפזר במרחב, נהיה ללא רבב.

אולי יש תקווה שאני אהיה שם, אלך בכיוון זה.
זה יהיה נחמד להיות בביתי
שיש אהבה וחיבה.

אולי ניתן לזמן לעצור כך ברגע
לתת לי קצת זמן לגדול ברוגע
זמן תהיה חבר, תן לי עוד סיכוי.

לפתע העולם שינה את פניו, אך אדע לאן ללכת
חשבתי לעצמי להסתובב בחלל, אך התבגרתי.

אם אלוהים שומע
שלא יהיה קשה
להראות את הדברים שאנו רואים.
אולי כדי לנוס, אולי להישאר
או להשאיר את הדברים כמותם.

חיים פה בעולם חדש אולי כדימיון.
אך לימד אותי אהבה
זה אמיתי, אמיתי.

למדתי שצריך לראות בתוך הלב , למצוא
עולם אהבה, כמו שלנו,
כביתי.

(דורותי מקישה 3 פעמים בנעליים ומגיעה הבייתה עם טוטו)

הסוף!